

Kerkwijzer

Protestantse Kerk

Verschijnt tweewekelijks Vrijdag 9 oktober 2020 27^e jaargang nr. 21

Sleuteloverdracht

Bij 1 Timoteüs 4:12

12 Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

Afgelopen maand werd ik uitgenodigd MissieNederland, een organisatie die zichzelf omschrijft als de dansvloer voor 'missie' – het uitdragen van het evangelie in Nederland. Ik was uitgenodigd om als ervaringsdeskundige deel te nemen aan een Podcast bij Innov8, het jeugdnetwerk van deze club. Onderwerp was het boek Growing Young, inmiddels een standaardwerk voor kerkleiders wereldwijd. De meeste kerken worden oud, sommigen blijven aantrekkelijk voor alle generaties. Hoe komt dat? Het omvangrijke onderzoek achter dit boek ontdekte zes kenmerken. Ik zal ze niet alle zes noemen, maar was erg onder de indruk van één ervan, die vaak aantoonbaar het beginpunt was in de positieve ontwikkeling van een kerk: "Keychain leadership". Wie heeft de sleutelbos in handen? In het boek staat een verhaal over een 16 jarige jongeman, Stretch. Stretch haalt zijn rijbewijs en krijgt van zijn ouders de autosleutels en de mogelijkheid om overal heen te gaan waar hij maar wil. Hij komt met z'n auto bij de kerk terecht, waar hij een baan aangeboden krijgt in het jeugdwerk. Hierdoor krijgt hij een kerksleutel. Vervolgens krijgt hij ook de verantwoordelijkheid het frisdrankautomaat bij te vullen: nog een sleutel aan zijn bos. In één week krijgt hij zo een enorme verantwoordelijkheid in handen gedrukt. Het is in dat kerkgebouw dat hij van God een roeping ontvangt om leider te worden in de kerk. Het vertrouwen, het respect en de overgave van volwassenen in zijn leven geven Stretch de ruimte om Gods stem in zijn leven te ontdekken.

Ik mocht zelf ontdekken hoe prachtig het is om jongeren sleutels in handen te geven. Het afgelopen jaar gaf ik vaak mijn pinpas mee naar de supermarkt, zodat jongeren iets lekkers konden kopen voor de catechisatie. En toen ik eens €50,- op tafel gooide, om te investeren in Gods Koninkrijk, zaten jongeren boordevol ideeën om dit bedrag nog verder te verhogen. Het is prachtig wat er gebeurt als jongeren voor vol aangezien worden.

Hoe gaan wij om met onze jongeren? Ik denk dat we hierin al stappen aan het zetten zijn. Het zijn de jongeren zelf die Edwin uitkozen als jongerenwerker. Steeds meer jongeren maken actief deel uit van het vrijwilligersbestand, bijvoorbeeld ook bij de videodienst en band in de Immanuelkerk. Maar vaak blijft het bij taken in plaats van verantwoordelijkheden. Ik hoop en bid dat deze jonge mensen steeds vaker een centrale rol mogen krijgen in onze kerk. Natuurlijk gaat dat niet zonder slag of stoot. Dit vraagt iets zwaars van ons: het vertrouwen om los te laten. Maar is dat niet ten diepste waar voor alle geloofszaken?

Paulus leeft ons hierin voor, wanneer hij zijn leerling Timoteüs toespreekt. Enerzijds draagt hij de verantwoordelijkheid over, anderzijds blijft hij adviserend en stimulerend betrokken. Het is loslaten en vasthouden, liefhebben en vertrouwen.

Ook u hebt een sleutelbos in handen. Welke sleutels zou u aan jongeren kunnen geven?

Ds. Pim Brouwer



Vandaag lezen wij:

vrijdag 9 oktober	Psalm 122
zaterdag 10 oktober	Ezra 1:1-11(-2:70)
zondag 11 oktober	Ezra 3:1-13
maandag 12 oktober	Ezra 4:1-16
dinsdag 13 oktober	Ezra 4:17-5:5
woensdag 14 oktober	Ezra 5:6-17
donderdag 15 oktober	Ezra 6:1-5
vrijdag 16 oktober	Ezra 6:6-12

zaterdag 17 oktober	Ezra 6:13-22
zondag 18 oktober	Matteüs 21:18-22
maandag 19 oktober	Matteüs 21:23-32
dinsdag 20 oktober	Matteüs 21:33-46
woensdag 21 oktober	Matteüs 22:1-14
donderdag 22 oktober	Matteüs 22:15-22
vrijdag 23 oktober	Matteüs 22:23-33

Kerkradio

Programma woensdag 14 en 21-10

Aanvang 18.45 uur

1. Wanneer de schemer valt
2. Psalm 75
3. Vaste rots van mijn behoud
4. De goede Herder
5. Meditatie n.a.v. Lucas 7: 14
Thema: 'Begrafenis geannuleerd...'
6. Genade die mij zocht
7. Mijn Jezus ik hou van U
8. Benedictus (Gounod)
9. Verzoeken
10. Sluiting

Voor de volgende uitzendingen kunt u verzoeknummers aanvragen tot vrijdag 23 oktober a.s.
John Post, Fenacoliusslaan 16, Tel. 010-5917470 (hjpost@kabelfoon.nl)

Algemene Kerkenraad

Coronamaatregelen

De Protestantse Gemeente in Maassluis deelt mee dat, wegens de oplopende besmettingen met het coronavirus, de landelijke richtlijnen voor het houden van kerkdiensten zijn aangescherpt. In overleg met de drie wijkgemeenten, Koningshof, IONA en Groote Kerk is afgesproken om deze richtlijnen per heden over te nemen. Voorlopig gelden deze maatregelen voor de gehele maand oktober. Dit betekent vanaf zondag 11 oktober a.s. voor de kerkdiensten het volgende:

- het maximaal aantal bezoekers per kerkdienst is vastgesteld op 30 personen (exclusief medewerkers).
- er zal geen gemeentezang mogen plaatsvinden.
- alleen tijdens verplaatsingen in de kerk (dus bij binnenkomst en bij vertrek) wordt geadviseerd mondkapen te dragen.

Deze nieuwe beperkende maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. De maatregelen zijn ingrijpend, maar overtuigd van het belang hiervan, hebben wij gemeend om de richtlijnen van de overheid ter harte te nemen.

U zult over de toepassing van deze richtlijnen in de kerkdiensten verder worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad van de desbetreffende wijkgemeente.

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Maassluis,

Piet Bouterse, scriba

College van Kerkrentmeesters

Samen Solidair

Coll .v. Diakenen

Collectegiften kunt u storten op bank nr. NL47 INGB 0000 3952 25 t.n.v. P.G. Maassluis. Uw gift is van harte welkom en wordt gedeeld tussen kerk en diaconie. Of ga naar www.pknmaassluis.nl/algemeen/thuiscollecte

We gaan er van uit dat we allemaal deze zo belangrijke collectes op deze manier mogen blijven ondersteunen.

Op zondag 11 oktober is de 1e Collecte in de Groote Kerk ,Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de Algemene Middelen (in Coronatijd)

De 3e collecte in de Groote Kerk is bestemd voor de Stichting Wenzi, Algemene Middelen Diaconie / Plaatselijke ondersteuning. Uit deze beide fondsen worden de kosten gefinancierd voor het alledaags diaconaal werk binnen onze kerk. Het is de basis voor de hulp en steun die wij kunnen geven aan mensen die hulp nodig hebben, in welke vorm dan ook. Van harte aanbevolen.

Op zondag 18 Oktober is de 1e Collecte in de Immanuelkerk en Koningshof bestemd voor de Stichting Wenzi.

Stichting Wenzi zet zich in voor betere onderwijskansen voor kinderen in Kenia

Van 2009-2014 heeft Wenzi zich voor het grootste deel gericht op het hoofddoel: Het studiefonds. Daarnaast was er financiële ruime voor de bouw van de school en het schoonwater project.

Van 2014 tot 2019 is er naast het hoofddoel ook veel aandacht geweest voor de ontwikkeling binnen de community met als doel, betere leefomstandigheden voor de plaatselijke bevolking. In 2019 is 80% van deze neven doelen behaald.

De ondersteuning van de neven doelen wordt de komende 5 jaar afgebouwd. De neven projecten worden overgedragen aan de plaatselijke bevolking. Wenzi gaat de komende jaren weer terug naar de basis en gaat zich weer volledig richten op het hoofddoel: Het studie fonds.

Momenteel (okt 2020) zitten er 89 kinderen met financiële ondersteuning, op het voortgezet onderwijs. Betalen we de beroep studie van 32 studenten. Ondersteunen we nog 10 extra

leerkrachten op de Mwantsefuschool

Helaas heeft ook de coronacrisis direct gevolgen voor Wenzi. In de eerste helft van het jaar zijn nauwelijks giften binnen gekomen. Voor het studiefonds waren er juist extra uitgaven. In Kenia werd en wordt het onderwijs voor de studenten ook digitaal geregeld. De meeste studenten moeten daar extra schoolgeld voor betalen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we een studenten stop in hebben moeten lassen. Heel vervelend, maar als het tij niet gekeerd wordt dan moeten we ook volgend jaar de studenten die wel al toegelaten zijn gaan vertellen dat we het niet meer kunnen betalen. Dit zou voor de desbetreffende studenten betekenen dat ze de opleiding moeten afbreken met een blijvend gevolg voor hun toekomst.

We zijn dus hard op zoek naar sponsors!

In de Groote Kerk is de 1e collecte bestemd voor het project in de Oekraïne School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid.

Kinderen werden mentaal verwaarloosd.

De School of our Dream Vynnyky werd in 2009 opgericht door het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs, een internaat voor weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen. Veel van deze kinderen hebben thuis te maken gehad met geweld en ouders met drank- en drugsproblemen. Hoewel de kinderen in het internaat fysiek veilig zijn, worden ze mentaal verwaarloosd..

Personeel leert liefdevol opvoeden.

Als de kinderen zestien jaar oud zijn, moeten ze het internaat verlaten en komen ze vaak op straat terecht. De kans is erg groot dat deze kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Om deze keten van sociale problemen te doorbreken, moest de houding van het personeel veranderen. Aanvankelijk zagen velen de noodzaak van verandering niet in, zowel onder het personeel, als onder de familie van de kinderen en de overheid.

Opvoeden met meer zorg en aandacht.

Directrice Liliya Svystovych wist echter langzaam maar zeker een meerderheid van de betrokkenen te overtuigen. Haar doel is om een omgeving voor deze kinderen te creëren, waarin op een positieve manier met hen wordt omgegaan. Ook moeten de kinderen de kennis en de sociale vaardigheden opdoen, om zich voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij. De grote uitdaging is dus om deze kinderen de nodige zorg, aandacht en liefde te geven.

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage voor deze collecte in de kerk of over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'Z 009401' of doneer online. Hartelijk dank!

Algemene berichten

Vertrek naar Bodegraven

Na bijna 18 jaar gaan Magda en ik Maassluis verlaten, we gaan terug naar Bodegraven. Ons eigen huis daar, wat we al die jaren hebben verhuurd, komt binnenkort weer beschikbaar. Dus het moment om weer terug te gaan naar de regio waar ook onze kinderen en kleinkinderen wonen, ligt nu voor de hand.

We sluiten zo wel een prachtige periode af.

We hebben alle twee met veel met veel genoeg deelgenomen aan het maatschappelijk en kerkelijk leven in Maassluis.

Ons vertrek naar Bodegraven is niet zo definitief als u misschien denkt. Ik heb, als voorzitter van de Algemene Kerkenraad, de intentie de besluiten over het nieuwe beleidsplan te concretiseren. Zeker wat de huisvesting van onze drie wijkgemeenten: Iona, Groote Kerk en Koningshof, betreft.

De Algemene Kerkenraad is recent akkoord gegaan met de voortzetting van mijn voorzitterschap. Dat betekent dat Magda en ik volwaardig lid blijven van de PKN Maassluis en gastlid worden van de PKN Bodegraven

We hebben afgesproken dat wij deze invulling van jaar tot jaar zullen bezien.

We zijn de afgelopen jaren met veel plezier lid geweest van de protestantse gemeente in Maassluis. Eerst in de Ark en later in de wijkgemeente IONA. Het waren mooie jaren waar we beiden me veel genoeg op terug zien. We hopen die goede band nog een aantal jaren te kunnen voortzetten.

Koos en Magda Karssen

Aan alle bezoekers en belangstellenden van Oecumenische Kring "In de Vloot" te Maassluis

Vanaf maart j.l. moesten wij stoppen met het organiseren van oecumenische avonden in de grote zaal van De Vloot wegens het coronavirus. Het is niet verantwoord om in groepen samen te komen. Ook kunnen wij geen koren uitnodigen, samenzang is eveneens niet mogelijk.

Wij vinden dat, net als u, zeer spijtig, maar we willen niet dat er mensen besmet raken en ernstig ziek worden.

Dus houden we ons aan de van hogerhand gestelde regels.

Wanneer kunnen we weer beginnen met onze avonden? Dat weten we niet. We vrezen dat we een lange adem zullen moeten hebben. Wij houden u op de hoogte !

Wij wensen u alle goeds en sterkte in deze onzekere tijd. Zegen op uw pad.

Namens het bestuur, Marieke Nieswaag – Zevenhuizen.

Bericht van de Crea dames

Zoals voor een ieder, dus ook voor de Crea konden wij niet bij elkaar komen. Maar de kerstdagen komen er aan en worden kaarten gemaakt. Heeft u graag kaarten van ons ,dan kunt u terecht bij: Mevr Sjaan Koole Peter van Anrooylaan 11.

Hartelijke groet namens de Crea dames, .Joke Zeegers.

Jeugdwijzer