

“NIEUWSBRIEF” GROOTE KERK – MAASSLUIS.

Wegens omstandigheden ditmaal een geïmproviseerde “nieuwsbrief”. Hopelijk eenmalig.

Zondag 10 januari 2021

Zieken.

Piet Vroon is vorige week zondag getroffen door een TIA. Na meerdere onderzoeken is een vernauwing van de halsslagader geconstateerd. A.s. vrijdag zal Piet hieraan worden geopereerd. Bij dhr. Boelaars is een longembolie geconstateerd. Wij bevelen alle zieken van harte in uw voorbede aan. Laten wij ons met hen verbonden weten in geloof, hoop en liefde.

Orde van dienst. Zondagmorgen en avond 10 jan. 2021.

Morgendienst.

Voorganger is proponent Mulder uit Nijkerkerveen. De Liederen worden gezongen uit de bundel Weerklank en organist is Jaap Kroonenburg.

Gezang 17 vers 1 en 2

Psalm 116 vers 2 en 4

Psalm 105 vers 21

Psalm 51 vers 3 en 4

Psalm 30 vers 7

Gezang 443 vers 1, 3 en 4

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezingen: Psalm 51 en Markus 1 vers 35-45

Avonddienst.

Voorganger is ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer. De liederen worden gezongen uit de bundel Weerklank en organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 145 vers 1

Psalm 145 vers 2

Gezang 11 vers 1

Gezang 297 vers 3

Gezang 297 vers 9

Psalm 98 vers 4

Psalm 22 vers 13

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezing: Mattheüs 3 vers 1 - 10 en Mattheüs 4 vers 12-17 - Mattheüs 5 vers 1-3

Diaconiecollecte

Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor een doel van de Protestantse Kerk - Missionair werk 2021. Hoe kun je als gemeente van betekenis zijn voor de mensen in je dorp of stad in een tijd dat steeds minder mensen naar de kerk komen? Op veel plekken zijn kerken creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Want de behoefte van mensen aan plekken om tot rust kunnen komen en tot bezinning op de grote daden van God zal blijven

bestaan. Op allerlei manieren kunnen kerken zichtbaar zijn in hun dorp of stad. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, een moestuin voor de hele buurt of een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen maken. Laagdrempelige, open en toegankelijke activiteiten. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk missionair-diaconale initiatieven in het hele land, om als kerk zichtbaar te zijn in de buurt en aan mensen te laten zien dat het evangelie goed nieuws is voor iedereen! Uw gift is welkom via de collecte of op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair januari, of doneer online.

Giften met kwitantie niet langer aftrekbaar voor de Belasting.

De belastingdienst heeft laten weten dat giften die in contanten worden gegeven tegen afgifte van een kwitantie met ingang van 01-01-2021 niet langer aftrekbaar zijn.

De reden is dat er volgens de belastingdienst fraude mee gepleegd wordt.

Giften die per bankoverschrijving worden gegeven blijven wel aftrekbaar, uiteraard wel afhankelijk van uw persoonlijke situatie zoals altijd al was.

Voor de uitgifte van collectemunten betekent het dat deze in het vervolg enkel nog per bankoverschrijving besteld kunnen worden, als u de fiscale aftrek in stand wilt houden.

Afhalen kan op het door u op de bankoverschrijving aangegeven afhaaladres: Grote Kerk of Immanuelkerk.

En zodra deze, na de lockdown, weer geopend zijn ook bij sigarenmagazijn Hartenlust of Christelijke boekhandel Hadassa.

Daarnaast heeft Jan Bol aangeboden u nog beter van dienst te willen zijn door u telefonisch door de bestelprocedure heen te helpen en u desgewenst thuis van collectemunten te voorzien. Dit gedurende de thans geldende lockdown.

Op maandagavond tussen 19.30 uur en 21.30 uur kunt u Jan Bol hiervoor telefonisch benaderen op telefoonnummer: 010 5921183.

Aktie KERKBALANS van start.

Gisterenmiddag luidden om 12.00 uur de klokken van kerken in Maassluis. Klokken van hoop en tegelijk de markering van de start van de Actie Kerkbalans.

Het thema van de actie is "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

De kerk van morgen kan van betekenis zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten en er financieel aan bijdragen. Door de verwachte tekorten wordt het een spannende tijd.

Toch blijft een sterke kerk nodig om de boodschap van hoop te blijven uitdragen.

Uw bijdrage is daarom zeer welkom.

Hoe u kunt bijdragen staat in de brief die u ontvangt en meer informatie kunt u vinden op de website onder het kopje Kerkbalans.

Helpt u mee met uw bijdrage voor de kerk van morgen ?

Vooraankondiging.

Week van Gebed: wereldwijd > in Maassluis > en in de Grote Kerk

Van 17 t/m 24 januari vindt wereldwijd de 'Week van gebed voor eenheid van christenen' plaats, ook bij ons in Maassluis. Het hoofdthema van dit jaar is 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen' (naar Johannes 15 vers 5-9).

Op zondag 17 januari vindt een gezamenlijke startviering plaats van alle deelnemende kerken in Maassluis. Wegens de coronamaatregelen zal deze alleen via internet te zien zijn, via <https://dienst.ngkmaassluis.nl/>. Alle kerken hebben hiervoor van tevoren een muzikale videobijdrage opgenomen, ook wij in de Grote Kerk.

In de dagen erna zijn er 's avonds om 19.30 steeds (meest digitale) bijeenkomsten, georganiseerd door verschillende gemeenschappen. Elke avond zal bij een ander subthema worden stilgestaan. Op donderdag, in de Grote Kerk, is dat: 'Veranderd door het Woord'.

Bijzonder dat deze avond juist in de Grote Kerk plaatsvindt, waar het Woord altijd een centrale plaats heeft.

Donderdag 21 januari om 19.30 uur kunt u deelnemen aan de avond in de Grote Kerk. Niet alleen via YouTube, maar ook fysiek in de kerk. In de Grote Kerk is immers ruim plaats om met maximaal 30 personen voldoende afstand te kunnen houden. Mochten we boven de 30 personen dreigen uit te komen, dan zullen we mensen bij de deur verzoeken om thuis de dienst te beluisteren / bekijken. De meditatie zal worden verzorgd door ds. Pim Brouwer.

Erik Ammerlaan & Nelleke den Broeder



QR-code voor collectes zondag 10 januari 2021.