

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk. Predikant: Vacant.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00

Kopij Kerkwijzer: redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór maandag 12.00

Kopij Zondagsbrief : redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór vrijdag 12.00

CD's kerkdiensten bij P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl

Zondag 31 januari

Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel "Weerklank" Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten.

Vandaag, zondag 31 januari 2021, gaat in de morgendienst voor ds. J.van Belzen. Deze dienst staat in het teken van afscheid, bevestiging en herbevestiging van ambtsdragers.

We nemen afscheid van de broeders Christian Bart, Adam Hoogendijk en Piet Vroon.

Wegens nasleep van een operatieve ingreep zal Piet helaas niet aanwezig kunnen zijn.

We zijn blij en dankbaar te mogen verwelkomen:

Arjen van Klink (Ouderling), Evert Vrugink (Ouderling), Ad Labee (Diaken), Stefan Borsboom (Diaken) en Christon Voois (Ouderling Kerkrentmeester).

De volgende broeders zullen worden herbevestigd als ambtsdrager:

Ko Heijboer (Ouderling Kerkrentmeester), Henk van der Heijden (Ouderling Kerkrentmeester), Ab den Heijer (Ouderling), Jan Pool (Ouderling) en Wim Pronk (Diaken)

In de avonddienst hoopt ds. A. Slingerland uit Klundert voor te gaan.

Gezegende diensten toegewent.

Alle diensten worden live via YouTube uitgezonden op: <https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis>

Zieken

Anton van Baalen is onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft vocht achter de longen. Vincent 't Hart is afgelopen week opgenomen in het GGZ in Schiedam. Met Koos van Eck gaat het momenteel een stuk beter. Hij heeft een nieuwe behandeling/kuur die momenteel goed aanslaat. Hij is vrijwel pijnvrij. Mevrouw C. Valk, Van Beethovenlaan 581 is gevallen en verblijft ter revalidatie in: Laurens Avanze kamer 305, 's Gravenweg 335, 2905 LC Capelle aan den IJssel. Wij bevelen hen en alle overige zieken van harte in uw voorbede aan. Laten wij ons met hen verbonden weten in geloof, hoop en liefde.

Bloemengroet.

De bloemen van 24 januari werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar Piet Vroon en naar het echtpaar Dijkshoorn - De Groot.

Diaconiecollecte

Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor de Voedselbank Maassluis. Het doel van de voedselbank is inmiddels bekend. Ook voor hen is deze tijd anders dan anders. De voedselbank is te volgen via www.voedselbankmaassluis.nl of via de facebooksite. Van harte aanbevolen.

Wijkkas.

De uitgangscollecte is vandaag bestemd voor de Wijkkas. Wij bevelen deze collecte van harte in uw warme belangstelling aan. Voor de mensen die (nog) niet naar de kerk durven of kunnen gaan en toch een bijdrage aan onze eigen Wijkkas willen doen; het rekeningnummer van de Wijkkas is: NL91 INGB 0001 8504 03 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente Grote Kerk.

Wij maken graag van de gelegenheid gebruik een ieder te bedanken die tijdens deze vervelende periode de Wijkkas steunt.

Huwelijksjubilea en verjaardagen 80 jaar en ouder februari 2021

Huwelijksjubilea:

10 februari: 40 jaar

de heer en mevrouw P.N. Farber-Groeneveld

Verjaardagen 80 jaar en ouder:

1 februari

de heer J. Bakker

1 februari

mevrouw C. Flikweert

2 februari

de heer H. Zomer

2 februari

mevrouw M.H. Mostert-Huis

7 februari	mevrouw J.W. Zeegers-de Zwart
9 februari	de heer B.J. Rietveld
13 februari	mevrouw J. Vos-van der Maarel
15 februari	de heer G.M. van den Broeke
15 februari	de heer J. de Jong
18 februari	de heer J. Sonneveld
22 februari	de heer H. Booister
25 februari	mevrouw E. Grootcholten-Wuijster
26 februari	de heer S. Pleijsier
28 februari	mevrouw G.A. de Bruijn

Allen van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst.

De adressen kunt u vinden in de Kerkwijzers en/of het ledenboek.

Collecten Zondag 24 januari

Diaconie, alg. mid. : € 93,10

Kerk: € 163,80

Diaconie, Bartiméus: € 130,55

Diensten zondag 7 februari

10.00 uur: ds. P. Vermaat (Veenendaal)

19.00 uur: ds. W.H. Hendriksen (Woudrichem)

Orde van dienst voor de bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers op zondag 31 januari 2021

Voorganger is ds. J.v. Belzen, organist is Jaap Kroonenburg.

Aanvang 10.00 uur

Orgelspel

Welkom en mededelingen kerkenraad

Psalm 135 vers 1

Loof de Here, prijs zijn naam,
knechten van de hoge God,
u die tot zijn dienst bekwaam,
alles doet naar zijn gebod
en uw ambt bekleedt met eer
in het huis van onze Heer.

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 135 vers 8

Heer, uw naam die heerlijk is
zal in eeuwigheid bestaan.
Nooit zal uw gedachtenis
bij het nageslacht vergaan.
Want Hij doet zijn volk naar recht,
schenkt ontferming aan zijn knecht.

Gebod uit Romeinen 13 vers 8-12

8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. 9 Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. 11 En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen. 12 De nacht is ver gevorderd en de dag is nabijgekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen.

Gezang 494 vers 3 en 4

3 Ja, Gij zijt het die mij redt
van uw eigen strenge wet,
van mijn eigen dwaze schuld

4 Wat ik in mijn handen houd
is uw kruis tot mijn behoud
Gij die naakten overkleedt,

die Gij delgt in uw geduld,
God die al mijn kwaad verdroeg,
uw genade is genoeg.

die tot redding zijt gereed,
die melaatsen rein doet zijn,
kleed mij, red mij, maak mij rein.

Gebed

Schriftlezing: 2 Korinthe 5 vers 11-21

11 Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. 12 Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons, opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. 13 Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God; en wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. 14 Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. 16 Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 18 En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. 19 God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 20 Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Psalm 25 vers 2

Heer, wijs mij toch zelf de wegen
waar mijn voeten veilig gaan;
maak mijn hart ertoe genegen,
die blijmoedig in te slaan.
God mijns heils, naar wie ik smacht,
wil mij in uw waarheid leiden,
leer mij, daar ik dag en nacht
U gelovig blijf verbeiden.

Verkondiging n.a.v. 2 Korinthe 5 vers 14

“Want de liefde van Christus dringt ons”.

Thema: Fundament van het ambt om te zijn en te gaan.

Gezang 455 vers 1 en 4

1 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.	4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepst woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.
--	---

Wij nemen afscheid van de volgende broeders:

Christian Bart - diaken
Adam Hoogendijk - ouderling
Piet Vroon - ouderling - kerkrentmeester

Psalm 90 vers 8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Onderwijzing over het ambt van ouderling en diaken

(Her-)bevestiging ouderlingen en diakenen:

Stefan Borsboom	- diaken
Jacobus Abraham Heijboer	- ouderling-kerkrentmeester (her)
Hendrik van der Heijden	- ouderling-kerkrentmeester (her)

Albert Hendrik Johannes den Heijer - ouderling (her)
Herman Adrianus van Klink - ouderling
Aart Labee - diaken
Jan Pool - ouderling (her)
Wim Pronk - diaken (her)
Christiaan Anthony Voois - ouderling-kerkrentmeester
Evert Jan Vrugink - ouderling met bijz. opdracht

Psalm 134 vers 1 en 3

1 Kom allen, dienaars van de Heer,
Zegen zijn naam en geef Hem eer.
U die in 'huis des Heren staat
En in de nacht Hem dienen gaat.

3 Uit Sion dale op u neer
de zegen van uw God, de Heer,
die hemel, aarde, al wat leeft,
zijn naam ter eer geschapen heeft.

Dankgebed en voorbede

Aanbeveling van de (thuis-)collecten

Gezang 238 vers 1 en 3

1 Gij die gelooft, verheug u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijns is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid to eeuwigheid!

3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefde en hoop.
Wij bidden en wij danken saam,
wij roemen in één VADERNAAM.

Zegen

In antwoord op de zegen: Gezang 477 vers 3

Amen, amen, amen.
Dat wij niet beschamen,
Jezus Christus, onze Heer.
Amen, God, Uw Naam ter eer!

Uitleidend orgelspel

Orde van dienst voor de avonddienst van a.s. zondag 31 januari.

Voorganger is ds. Slingerland uit Klundert, organist is Jaap Kroonenburg.

Gezang 284 vers 1

Gezang 277 vers 1

Psalm 99 vers 6

Gezang 430

Gezang 421

Psalm 134a Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezing: 2 Tim 3 vers 12-17

Tekst: 2 Tim 3 vers 16

QR- code voor de collecten

