



40
dagen
inspiratie

DOMINEE
DIJSDAG
23 maart



PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



Het zwarte gat. Er zijn soms van die momenten in het leven dat je het totaal niet meer ziet zitten. Leegheid, uitzichtloosheid; het lijkt zo doelloos en zinloos. Wie is er nog om je te helpen?

Goede Vrijdag – soldaten hebben Jezus gespijkerd aan een kruis. Na enige tijd valt er midden op de dag een diepe duisternis over het hele land; drie uren lang. Het moet uitzichtloos en bitter zijn geweest voor Jezus; geen mens die Hem helpt, compleet alleen, in stervensnood, diepe duisternis. Dan roept Hij luid: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Als mensen je in de steek laten, heb je al gauw het gevoel dat ook God afwezig is.

Jezus citeert met Zijn wanhoopsschreeuw woorden uit Psalm 22. Hij zal ook geweten hebben dat later in die Psalm gezegd wordt dat God gehoord heeft wie dit riep; en dat wie de Heer zoekt, Hem weer zal loven!

Na Goede Vrijdag, de dag van Jezus' dood, volgt Pasen. Leerlingen van Jezus ontmoeten de Opgestane Heer, en leren dat zelfs de dood geen vat heeft op het leven. Er is een nieuw perspectief, zelfs door de dood heen.

Hoe alleen gelaten jij je soms ook kunt voelen – God verlaat je niet als je tot Hem roept, schreeuwt of bidt! Ook voor jou in je zwarte gat, in je duisternis en verdriet kan er dwars daar door heen weer reden zijn om God te danken en te loven.

Een Joodse man die het kamp van Dachau in de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd, vertelt dat hij aanwezig was toen een jongetje aan een galg werd opgehangen. Hij was nog zo licht dat het tijden duurde voordat hij stierf. Eén van de omstanders zei: ‘Waar is God nu?’ Iemand reageerde: “Waar God is? Hij is hier!”

Ik vind het bijna bizar dat je dit kunt geloven, dat God zelf in de persoon van dat jongetje hangt aan die galg. Maar is dat toch niet precies het verhaal van Goede Vrijdag en Pasen? Dat in de persoon van Jezus (de Zoon van God) God zelf het lijden ondergaat? En dat in jouw lijden, in jouw duisternis, God meelijdt? Dat Hij erbij is om ook in jouw leven weer Licht te laten doorbreken?

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



*Glorie zij U, Christus, U leed onze nood,
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,
in de nacht der nachten streed U onze strijd,
U leed onze angsten, onze eenzaamheid.
Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison.*

*Christus is gekomen in ons aards bestaan,
nam onze gestalte, onze zwakheid aan,
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid,
Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.
Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison.*

*Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,
U verbreekt het donker, alles is volbracht;
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,
één van ziel en levend bij uw heilig woord.
Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison.*

Lied 574 (Liedboek 2013)

Deze dag werd u aangeboden door Ds. Wim Barendrecht

Beeld: "White Crucifixion", Marc Chagall (1938)

Marc Chagall (1887-1985) is misschien wel de meest bekende Joodse kunstenaar van de vorige eeuw. Hij tekent Jezus Christus af te midden van beelden van de Joodse vervolging in de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog: een brandend dorp, een moeder die haar kind beschermt, vluchtende mensen, iemand nog met de Torah-rol onder de arm geklemd, etc. De lendendoek is een Joodse gebedssjaal. Door het martelaarschap van Jezus te verbinden met de vervolgte Joden en de kruisiging met beelden uit zijn tijd identificeert hij de Nazi's met Christus' beulen en waarschuwt hij voor de morele gevolgen van hun daden.

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN