



40  
dagen  
inspiratie

**DOMINEE**  
**DINSDAG**  
2 maart



“Vader, in uw handen leg Ik mijn geest”

Lucas 23: 46



[PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN](http://PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN)



deze kalender wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Maassluis

Alles is gezegd. Alles is volbracht. Nu kan Jezus alles overgeven. Nu kan Hij zijn geest in de handen van zijn God leggen. Zoals je aan het einde van iedere dag de balans opmaakt om vervolgens tot rust te komen. Zoals je als kind misschien hebt leren bidden, en zoals je het op jouw beurt je kinderen hebt geleerd: “Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe. Here, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht.” Wat kan, als je moe bent, het een rust geven om een zo vertrouwde tekst tot je beschikking te hebben: woorden die beter dan jij het zelf ooit zou kunnen en in alle eenvoud vertolken waaruit en waarbij jij leeft.

Zo doet Jezus het ook. Dit kruiswoord – “Vader, in uw handen leg ik mijn geest” – is een citaat uit Psalm 31. Opnieuw een psalm – al eerder hoorden we Jezus Psalm 22 en Psalm 69 bidden. Met de psalmen kun je leven en sterven. Met de psalmen heeft Jezus geleefd. Met de psalmen sterft Hij.

In zijn leven heeft Jezus het Koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld, iets dichterbij de mensen willen brengen. Jezus heeft laten zien hoe, in een wereld vol haat en vijandschap, de liefde toch sterker is. Nu zou je dat niet altijd zeggen, want wat is daarvan terecht gekomen? Hij die de liefde zo radicaal gepredikt heeft, Hij die de liefde in hoogst eigen persoon is, hangt nu aan het kruis. De wereld heeft met de liefde genadeloos afgerekend. Menselijk gesproken is heel die missie van Jezus op een mislukking uitgelopen. Toch is van verbittering bij Jezus geen sprake. Hij geeft het over. Hij legt wat Hij gedaan en gezegd heeft terug in Gods handen. Hij geeft zijn geest – zijn levensadem, maar misschien mag je ook wel zeggen: de Geest waarin Hij leefde, de Geest die op Hem rustte – terug aan God.

Kort na dit kruiswoord vermeldt Lucas dat Jezus de geest geeft. Zo staat het althans in oudere bijbelvertalingen. Volgens de NBV blaast Jezus de laatste adem uit. Dat is zeker juist. Maar het is in het Grieks (ongeveer) hetzelfde woord (*pneuma*). Jezus geeft de geest. Mag je hierin ook alvast een verwijzing horen naar Pinksteren: de uitstorting van de Heilige Geest?

**PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN**



Alles is gezegd. Alles is volbracht. Nu kan Jezus alles overgeven. In het vertrouwen dat zijn werk, ondanks de schijn van het tegendeel, niet vergeefs is omdat God ermee verder gaat en dat zijn dood aan het kruis niet het laatste woord kan zijn. In het vertrouwen dat er, na zijn dood en opstanding, mensen zijn die in zijn Geest verder gaan. In het vertrouwen dat u en ik die mensen zijn.

*Deze dag werd u aangeboden door Chris Schreuder*

*Fotocredits: Claudia Alejandro Mora Abanto, 17-4-2020*

*De zesjarige Alen Castañeda Zelada bidt op een verlaten straat in Guadalupe (Peru) voor zijn grootouders, die hij sinds de lockdown niet meer gezien heeft. In zijn woorden: "Ik bid dat God zal zorgen voor de zieke mensen. Ik vraag of niemand naar buiten zal gaan, omdat zoveel ouderen sterven aan deze ziekte".*

*(bron: [Aleteia.org](https://www.aleteia.org))*

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN

