



40
dagen
inspiratie

DOMINEE
DINSDAG

Dinsdag 23 februari



“Vader, vergeef het
hun, wat zij weten niet
wat zij doen”

Lucas 23:34

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



deze kalender wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Maassluis

Stel je voor: je loopt 's avonds alleen door een schoolgebouw waar je nog nooit geweest bent en opeens valt de stroom uit. Het is pikkedonker en je hebt geen idee waar je heen moet. Je ziet geen hand voor ogen! Je bent totaal de weg kwijt. Je gaat op zoek, maar hoe lastig is dat als je het hele gebouw niet kent? Je probeert wat, want op de plek gaan zitten waar je op dat moment staat is veilig maar je komt er geen steek verder mee. Wat je doet is: zoeken. Lopen, met je handen voor je uit, stapje voor stapje.

Het is vergelijkbaar met voetballen met een blinddoek op. Je hebt geen idee waar dat doel is. Het is voor die mensen voor wie Jezus hier aan het kruis om vergeving vraagt. Mensen die tastend in het duister, telkens weer hun hoofd stoten. En mensen die zich afvragen: is er überhaupt een doel? Waar moet ik heen?!

Jezus bidt hier in het heetst van de strijd, voor die mensen. Hij bidt tot Zijn hemelse Vader: vergeef het hun Vader, want ze zien het niet. Ze zijn in de war. Ze hebben geen idee waar ze mee bezig zijn. Dat is nou Jezus. Dat is de Heer van de Kerk. Die doet hier wat Hij Zijn aardse bestaan al die tijd verkondigd heeft onder het motto: Practice what you preach. Jezus die ons leerde dat je een ander moet behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden, bidt hier voor zijn tegenstanders. Ondanks dat ze hem het leven ontnemen heeft Hij hen lief. En daarmee doet Hij zoals Hij altijd gezegd heeft: heb uw vijanden lief. Want: "zij weten niet wat zij doen". Zouden ze werkelijk tot zich door laten dringen waar ze mee bezig waren, dan zouden ze dit nooit doen. Aan ons de opdracht onze vijanden lief te hebben want ze weten niet wat zij doen. Zouden ze het weten, zouden ze het zien dan zouden ze zich nooit zo gedragen.

Verblind door het leven gaan maakt ons in de war en moe van het zoeken. Het woord 'war' van 'in de war' is niet voor niets hetzelfde woord als het Engelse woord voor strijd of oorlog. Tegen die mensen zegt Hij: *Komt allen tot mij die onder lasten gebukt gaan en ik zal u rust en vrede geven.* (Mattheus 11:28)

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



Jezus zegt in de Bijbel: Ik ben het licht in de wereld. De wereld als dat schoolgebouw waar zojuist de stroom is uitgevallen. Jezus zorgt voor licht in ons leven. Licht waardoor wij weer kunnen zien. Zodat we weten wat het doel is van ons bestaan en dat maakt dat we willen zingen:

*Amazing Grace,
How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see!*

Deze dag werd u aangeboden door Edwin van Leeuwen

Bezinning:

- ❖ Ben jij iemand die in het donker de weg probeert te vinden door het leven? Waarom wel/niet?
- ❖ Het licht van Jezus wil ons helpen de weg te vinden. Wat betekent dat concreet in jouw leven?
- ❖ Welke vrienden helpen jou om licht te hervinden? Stuur hen vandaag eens een berichtje of een kaartje, om te danken voor hun vriendschap.

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN

