



40
dagen
inspiratie

DOMINEE
DIJSDAG
23 maart



“Ik heb dorst”

Johannes 19:28-29

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



deze kalender wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Maassluis

Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: "Ik heb dorst."

Slechts een paar woorden spreekt Jezus hier uit.

Maar deze woorden spreken we gemakkelijk uit: "Ik heb dorst". Bijvoorbeeld wanneer je een inspanning hebt geleverd, gesport hebt, of een lange wandeling hebt gemaakt. Dan is water een goede dorstlesser. Het drinken essentieel om ons lichaam weer te doen verkwikken. Anderen hebben dorst, verlangen om de dag te beginnen met een kopje koffie, om uitgeslapen de dag te starten. Zo kent ieder zijn behoefte, wat dorst aan gaat. Een glas water, een kopje thee, of koffie, cola, of een wijntje.

Het gaat hier niet alleen om de dorst naar vloeistof. In de Bijbel komt het woord 'dorst' veelvuldig voor. Niet alleen in de betekenis van water, de behoefte om te drinken, maar vooral 'dorst' in de zin van een diepere laag in ons. Psalmen spreken erover, zoals: psalm 22, 42 en 63.

Zeker in deze tijd is 'dorst' een verlangen van mensen naar verandering. Er is dorst naar het normale leven, zoals het was, vóór Corona, toen alles nog gewoon was. Anderen verlangen naar zekerheid, de twijfel voorbij. Verlangen, dat we weer goed nieuws horen. Dat de economie weer goed draait. Wat verlangen we naar sociale contacten, de koffieochtenden, de kerkdiensten, het samen zingen. Er is een verlangen naar vrijheid, dat je zomaar ergens heen kunt gaan om te eten en te drinken, plezier kunt hebben met allen die je lief zijn; zo onbekommerd mogelijk. En zieke mensen verlangen naar herstel, naar gezondheid.

Terug naar Golgotha.... waar Jezus hangt tussen hemel en aarde. Zijn woorden: 'Ik heb dorst', is niet alleen een lichamelijke dorst, maar vooral een dorst, een diep verlangen naar de volheid van de liefde van God. Zijn taak op aarde heeft Hij volbracht. Zijn ogen waren gericht op de mensen, heeft hen verlost en

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



herstel gebracht, voorgeleefd hoe zij in vrede en harmonie met elkaar kunnen leven. Nu is het moment aangebroken, waarop Jezus zich richt naar omhoog: "Ik heb dorst." Die twee woorden zijn vervuld van het enige wat nu nog leeft in Zijn hart. Boven al het menselijke leven uit, stijgt Zijn ziel verlangend uit naar God, Abba Vader.

Ik weet niet hoe het met u is? Misschien zit u in een periode van innerlijke droogte, of bent u uitgeput en ervaart u, dat uw leven geen zin meer heeft. Misschien kunt u dat uitspreken tot God: "Barmhartige God, ik heb dorst, ik verlang naar U om vanuit U te kunnen leven, wilt u mij vullen met het Levende water."

Bezinningsmoment voor deze week:

- ❖ Wat is jouw verlangen?
- ❖ Kun je over je verlangen met anderen spreken?
- ❖ Hoe stil je je verlangen?

- ❖ Sta vandaag eens stil bij Psalm 42:
 - Laat je inspireren door het lied "[Als een hert](#)"
 - Mediteer bij [deze prachtige orgel improvisatie](#) door Gert van Hoef

Deze dag werd u aangeboden door Annelies Nijman

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



deze kalender wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Maassluis