



40  
dagen  
inspiratie

**DOMINEE**  
**DINSDAG**  
30 maart 2021



“Het is volbracht”

*Johannes 19:30*

**PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN**



"Het is volbracht" verzuchtte minister Els Borst in een interview in de NRC, twee dagen nadat de euthanasiewet was aangenomen (14 april 2001). Dat gaf nogal wat opschudding. De christelijke partijen in de Tweede Kamer namen het de minister kwalijk dat ze, uitgerekend op Goede Vrijdag, in een interview over een gevoelig onderwerp als euthanasie, dit kruiswoord van Jezus citeerde.

En inderdaad: je kunt nooit 'volbracht' zeggen zonder meteen aan Jezus te denken. 'Vorbrenge' gaat nog net, maar 'volbracht' is niet meer te gebruiken buiten Jezus om.

Waarom eigenlijk niet? Het is toch een gewoon woord? Je zegt zoets als: mijn werk is klaar.... Mijn werk zit erop. Dat is toch niet aan Jezus voorbehouden?

Om maar meteen duidelijk te zijn: ik denk dat dat wel aan Jezus is voorbehouden en dat die christelijke partijen in de Tweede Kamer dat goed aangevoeld hebben. Je moet bij alle evangelisten altijd een laagje dieper graven, en bij Johannes al helemaal. Wat er staat heeft vrijwel altijd een diepere laag of diepere lagen en intuïtief weten veel mensen dat ook wel.

Neem nou dit 'Het is volbracht'.

Eerder in het Johannes evangelie heeft Jezus al eens gezegd: Mijn voedsel is, de wil van hem doen die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. (4, 34). En bij de gevangenneming zegt hij tegen Petrus: Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft, niet drinken? (18, 11)'.

Daar zie je die diepere laag. Laat die twee teksten nu eens even op je inwerken en je gaat begrijpen dat 'honger en dorst' iets anders (en veel meer) betekenen dan een lege maag en een droge keel. Nee, in deze teksten zijn honger en dorst een beeld voor het verlangen van Jezus om de wil van de Vader tot het einde toe te vervullen. Vooral dat laatste woord over de beker! Jezus wil de lijdensbeker helemaal drinken. Veelzeggend is, dat hij in het Johannes- evangelie dan ook de aangereikte drank aanneemt. Mattheus

vertelt dat Jezus de wijn, gemengd met gal, niet wilde drinken (27, 34), maar bij Johannes ligt dat anders. Jezus drinkt de beker wel, en hij drinkt hem helemaal, want zijn voedsel en zijn drank zijn nu eenmaal: de wil van hem doen die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.

Als hij de beker (die de Vader mij gegeven heeft) gedronken heeft, is zijn werk dus volbracht. Tot het einde toe is hij trouw gebleven aan zijn Vader. Hij hoopte, geloof te vinden en aanvaard te worden. Maar toen dat niet gebeurde bleef hij trouw aan zijn zending, ook al kostte hem dat zijn leven. En toen het hem zijn leven gekost had, kon hij met recht zeggen: 'Het is volbracht'.

*Deze dag werd u aangeboden door Geb van Doornik*

*Beeld: Lukas Cranach – Christus am Kreuz – middenpaneel altaar Stadtkirche Weimar (+-1553)*

*Op mijn kamer hangt dit schilderij: het middenpaneel van het altaarstuk dat Lukas Cranach maakte voor de Stadtkirche in Weimar. Het is een voorstelling van de gekruisigde Christus, dat hoef ik niet te vertellen. Maar het is tegelijk veel meer. Links ziet u de opgestane Christus die met een lange, haast doorzichtige lans de duivel aan zijn voeten doorboort en doodt.*

*De drie figuren rechts zijn Johannes de Doper, de schilder Cranach en Maarten Luther. Johannes wijst met zijn rechterhand naar de gekruisigde Christus en met zijn linkerhand naar het lam dat de onschuld van Christus verbeeldt: het lam Gods. Uit de zijde van Christus komt een straaltje bloed dat met een boog precies op het hoofd van Cranach terechtkomt: voor hem heeft Christus zijn bloed vergoten. En dan Luther, met een geopende Bijbel in zijn handen..... Voluit: 'Het is volbracht'.*

**PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN**