



40
dagen
inspiratie

DOMINEE
INSDAG
16 maart 2021



‘Dat is uw zoon’- ‘Dat is je moeder’

Johannes 19, 26 en 27

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



Geen ouder zou het mee moeten maken een kind te verliezen. Maar ook wanneer je kind lijdt, lijd je zelf ook. De gruwelijke pijn je kind aangedaan, de uiterst onrechtvaardige rechtsgang. Terwijl haar zoon aan het kruis genageld is staat Maria, de moeder van Jezus aan de grond genageld. Woordeloos lijden als eenzaam beleven. Ze staat er niet alleen. Twee naamgenoten staan naast haar: Maria en Maria. “Bitterheid” betekent die naam en komt hier in de kern van het leven tot uiting. En de leerling van wie Jezus veel hield staat dichtbij, als kon hij hem nog aanraken.

En buiten hen om nog vele andere omstanders: overpriesters, soldaten, misdadigers, voorbijgangers want Golgotha is langs de doorgangsroute naar Jeruzalem. Zij voelen niet wat de geliefden voelen want zij zijn vol van hun eigen gelijk.

En aan het kruis Jezus, zoon van.
Temidden van misdadigers.
Geslagen, gemarteld en getreiterd.

Hier in het uur van de waarheid ziet Jezus zijn moeder staan en bij haar de leerling van wie Hij veel hield. Zelfs hier zien en horen wij de tedere zorg van de Heer, die macht heeft over de machten. Zijn woord heeft macht, de macht van liefde, aandacht en goede zorg. De kwade machten zijn veel, maar de goede macht is sterker. Jezus spreekt en zegt tegen zijn moeder: “Dat is uw zoon” en daarna tegen de leerling: “Dat is je moeder”. Jezus vertrouwt Zijn zorg aan elkaar toe.

Dit is waar het in ons leven om gaat. Dat wij de liefdevolle zorg van Jezus aan elkaar toe vertrouwen. Jezus is de Godheid en de goedheid zelve, maar mensen ruimen hem uit de weg als een moordenaar. De vrouwen weten het nog niet wanneer ze bij het kruis staan. Ze weten nog niet dat Jezus’ sterven

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



dimensies heeft waarvan de gevolgen verstrekkender zijn dan die van welke wereldschokkende gebeurtenis dan ook. Het kruis in het centrum van de geschiedenis, want hier overwon Jezus als lam Gods het kwaad en maakte de weg vrij naar uiteindelijke verlossing en vernieuwing van de wereld. Nee, de vrouw en de zoon weten nog niet dat die pijnlijk uitgestrekte armen verwijzen naar een leven in verbondenheid met God, dat die armen uitgespreid een gebaar zijn van zegen en overwinning. Dat weten de geliefden nog niet.

Deze dag werd u aangeboden door ds. Rianne Noordzij

*Beeld: Mattias Grünewald - De Kruisiging
(Deel van het Isenheimer altaar, 1510-1515)*

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN



deze kalender wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Maassluis