



Dichten op
ONDERSDAG
18 februari

40
dagen
inspiratie

Ondergang

Deze plek was thuis
tussen de wortels van de bomen
de zon die rijkelijk ons gelach verwarmde

Het was de plek van inzicht, van licht
van vriendschap en goede wijn
rake woorden en verdiepte relaties
God zelf leefde hier

Maar nu is het donker.
Licht wordt het niet meer
De zon lijkt voor altijd onder
Net als ik

Het enige licht dat ons nog verwarmt
is het vuur van de fakkels van haat
Ze naderen

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN

ik proef hun woede en hun angst
Gekomen om mij te doen ondergaan
voor altijd

De prikkende kus
van een vriend die ik langzaam verloor
die zichzelf verloor

Een zinloos zwaard
neemt het oor
van een mens
die mij zocht
die God zocht

Wie zoeken jullie?
Gods enige aanwezigheid
in deze doofblinde tuin
Is in mijn woorden

Ik ben het

Deze inspiratie werd u aangeboden door Pim Brouwer

