



40
dagen
inspiratie



Wanneer ik niet meer bidden kan

Wanneer ik niet meer bidden kan
O God, hoor dan
mijn zwijgen.

Soms heb ik, Heer,
geen woorden meer
geen taal om uit te leggen
wat in mij leeft en niet meer leeft
wat ik geloof en niet geloof
wat ik wel weet maar steeds vergeet
en toch niet wil vergeten:
uw goedheid
en uw groot geduld
vergeving van mijn grote schuld –
uw liefde
is mijn leven.



Wanneer ik niet meer bidden kan
O God, hoor dan
wat Hij ooit heeft gebeden
die al mijn zonden
op zich nam
dat kleine lam
dat helpend als een herder kwam
niet verder vraagt
mij streelt en draagt
en zelfs niet klaagt
wanneer ik scheldend sla en schreeuw
mij fel verweer - een leeuw, een beer
die toch geen strijd kan winnen

o, laat alleen
om wat hij bad
mij in uw hemel
binnen.

Dit gedicht van A.F. Troost werd voor je uitgezocht door Ank Warnaar

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN

