



40
dagen
inspiratie



Stille Zaterdag

De zon laat zich vandaag niet zien,
geen enkele vogel fluit.

De lucht is grauw met wolken zwart,
geen bloem komt er nu uit.

Mensen lopen vertwijfeld rond,
was dit het eind, Gods wil?

De dag kruipt langzaam naar de nacht,
't is oorverdovend stil.

Jaap van Oostrum, stadsdichter

