

ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk. Predikant: Vacant.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of scribaGKMaassluis@gmail.com. vóór zat.middag 12.00

Kopij Kerkwijzer: redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór maandag 12.00

Kopij Zondagsbrief : redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl vóór vrijdag 12.00

CD's kerkdiensten bij P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email p.bouterse@caiway.nl

Zondag 7 februari

Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel “Weerklank” Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Bij de diensten.

Vandaag gaat in de ochtenddienst voor ds. J. van Belzen uit Maassluis i.p.v. ds. P. Vermaat uit Veenendaal.

De voor Nederlandse begrippen forse hoeveelheid sneeuw die voor deze zondag wordt verwacht noodzaakte ons tot het besluit ds. Vermaat niet naar Maassluis te laten komen. Dit geldt eveneens voor ds. Hendriksen uit Woudrichem die de avonddienst zou leiden. Ongetwijfeld is hiervoor alle begrip.

Gezegende dienst toegewenst.

Alle diensten worden live via YouTube uitgezonden op: <https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis>

Geen bloemengroet.

De verwachte grote hoeveelheid sneeuw voor deze dagen heeft ons doen besluiten voor deze zondag de bloemengroet een keer over te slaan. We waarderen de inzet van onze vrijwilligers zeer en mogen ook hen niet onnodig risico's laten lopen.

Zieken

Met betrekking tot de (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover bekend, geen wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden.

Laten wij ons verbonden weten met hen in geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan.

Bloemengroet.

De bloemen van 31 januari gingen als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Valk, die momenteel in Capelle a/d. IJssel revalideert en naar Mevrouw Van den Tol – Van Acquoij.

Diaconiecollecte

Vandaag is de diaconiecollecte voor een doel van Kerk in Actie, Noodhulp & Rampenpreventie in Ethiopië. In het zuidoosten van Ethiopië valt door klimaatverandering steeds minder regen. Daardoor mislukken oogsten vaker. Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst. Zie voor meer informatie www.kerkinactie.nl. Van harte aanbevolen.

(Her)bevestiging en afscheid van ambtsdragers.

In de morgendienst van zondag 31 januari hebben we van een aantal ambtsdragers afscheid genomen, werden een aantal ambtsdragers bevestigd en een aantal herbevestigd.

We namen als gemeente afscheid van de broeders Christian Bart, Adam Hoogendijk en Piet Vroon.

Wegens nasleep van een operatieve ingreep kon Piet helaas niet aanwezig zijn.

Later zal de kerkenraad nog afscheid nemen van genoemde broeders.

We zijn blij en dankbaar de volgende ambtsdragers te hebben mogen verwelkomen:

Arjen van Klink (Ouderling), Evert Vrugink (Ouderling), Ad Labee (Diaken), Stefan Borsboom (Diaken) en Christon Voois (Ouderling Kerkrentmeester).

De volgende broeders werden herbevestigd als ambtsdrager:

Ko Heijboer (Ouderling Kerkrentmeester), Henk van der Heijden (Ouderling Kerkrentmeester), Ab den Heijer (Ouderling), Jan Pool (Ouderling) en Wim Pronk (Diaken).

Direct na de dienst werd Evert Vrugink gekozen als voorzitter.

We zien zeer uit naar een goede onderlinge samenwerking en wensen alle ambtsdragers Gods onmisbare Zegen toe.

Nooit meer hetzelfde – Altijd Dezelfde

We leven in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft ineens heel veel in de war geschopt. Afstand houden, avondklok, mondkapjes en ga zo maar door. Ook voor ons als wijkgemeente heeft het veel gevolgen gehad. We kunnen niet meer met z'n allen zondags naar de dienst, het bezoekwerk en andere contacten zijn veranderd. Het beroepingswerk is in volle gang maar ook dat vergt veel aanpassingen.

Veel mensen vragen zich af of het ooit nog weer normaal wordt. Vaak hoor ik “het zal nooit meer hetzelfde zijn”. In deze tijd wordt dat heel erg uitvergroot en realiseren meer mensen zich dat ze/we kwetsbaar zijn als mens. Ingrijpende

gebeurtenissen maken dat “het nooit meer hetzelfde” zal zijn. Vraag dat maar eens aan iemand die een dierbare verloren is, of die een slecht bericht heeft gekregen van de dokter, zoals ook helaas velen binnen onze wijkgemeente. Maar het hoeft niet altijd een negatieve verandering te zijn. Gelukkig is het ook nooit meer hetzelfde als je genezen mag worden van een ziekte, of als een operatie geslaagd is en je nog wat “bonus”jaren er bij krijgt en dankbaar verder mag. Waar kunnen en moeten we ons dan aan vasthouden zou je je kunnen afvragen. Op die vraag is maar één antwoord mogelijk. Aan dat wat altijd hetzelfde zal blijven gisteren vandaag en tot in der eeuwigheid. Hebreeën 13:8 zegt:

'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid'

Dat is onze basis of zou dat tenminste moeten zijn.

Zondag 31 januari jl. werden de nieuwe ambtsdragers bevestigd en werd er afscheid genomen van een aantal broeders die opgeteld vele jaren in dienst van Hem de gemeente hebben gediend, waarvoor dank. Jezus Christus als anker en uitgangspunt van ons leven is de vastigheid die we nodig hebben.

Vanuit Zijn opdracht gaat de nieuwe kerkenraad aan de slag. Zal alles hetzelfde worden als voor Corona? Nee zeker niet. Zal het “slechter” worden? Nee zeker niet. Tenminste niet als we vanuit de leiding van de Heilige Geest Zijn voorbeeld volgen.

De afgelopen maanden zijn er door Corona naast alle lastige dingen ook hele mooie dingen gebeurd die we moeten koesteren en waar mogelijk uitbouwen.

Ik noem er een paar: Zoommeetings met de jeugd, jongeren en Bijbelstudiegroepen tijdens het beroep op ds. Van Vreewijk. Voorzangers in de kerk. Diensten op youtube waar ook weer vrijwilligers hun hand voor opstaken om e.e.a. in goede banen te leiden, belrondes i.p.v. huisbezoek, en ga zo maar door.

Als kerkenraad zullen we in de komende tijd aan de slag gaan met het gemeente zijn naar de toekomst toe. We gaan daarbij zeker gebruik maken van alle inzichten die de afgelopen maanden zijn opgedaan. Ook zullen we zeker een beroep op u/jullie allemaal doen om je gaven en talenten in te zetten binnen de gemeente. Vele handen maken licht werk.

Evert Vruggink, Voorzitter.

OPA – De Schans.

Als de weersomstandigheden het toelaten zal er a.s. woensdagavond, 10 februari, weer een ronde in de wijk Steendijkpolder plaats vinden om oud papier en karton in te zamelen voor gebouw De Schans.

Catechisatie weer opgestart.

Nadat we ruim een maand niet meer bij elkaar zijn geweest, hebben we afgelopen maandag de catechisatie weer opgestart. Uiteraard kunnen we niet lijfelijk bij elkaar komen, maar dankzij Max van Klink kunnen we nu via zoom toch catechisatie houden. Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten. We volgen het evangelie van Johannes en laten ons verrassen door wat Jezus ons te zeggen heeft. De komende weken hopen we op deze manier de catechisatie te vervolgen, totdat we weer echt bij elkaar kunnen komen.

Adam Hoogendijk

Orgelpijpen

De orgelpijpen hebben in januari € 16,25 opgebracht.

Bij onze penningmeester kwamen nog twee giften binnen, € 10 van dhr/mevr B. en via SKG van PGM € 15.

Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

De orgelcommissie is nu bezig met de voorbereiding van het seizoen 2021. Wij hopen de concerten weer met publiek te mogen houden. Bij het eerste concert, het Paasconcert op maandag 5 april door Jan van Westenbrugge, wordt dit nog spannend. Mocht de kerk nog gesloten zijn voor publiek hopen wij dit concert via Youtube uit te kunnen zenden. Volg alles op www.garrelsorgelmaassluis.nl

Mocht u een gift voor het orgel willen doen dan kan dit op NL75 INGB 0005 7323 40 t.n.v. Orgelcommissie Groote Kerk Maassluis.

Een hartelijke groet, namens Stichting Garrels-orgel Maassluis,

Jaap Kroonenburg.

Collecten Zondag 31 januari

Diaconie, voedselbank: € 88,36

Kerk: € 125,25

Wijkkas: € 77,10

Diensten zondag 14 februari

10.00 uur: ds. L. den Breejen, Delft

19.00 uur: ds. W. Markus, Bergschenhoek

Diaconiecollecte: Algemene Middelen.

Orde van dienst voor zondagmorgen 7 februari.

Voorganger ds. J. van Belzen. Organist is Jaap Kroonenburg.

Gezang 501 vers 1 en 4

Psalm 103 vers 1

Psalm 103 vers 3

Gezang 491 vers 1 en 3

Gezang 491 vers 5 en 6

Psalm 146 vers 3 en 8

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezingen:

Jesaja 65 vers 1 en 2

Lukas 15 vers 1-24

QR- code voor de collecten

