

**ZONDAGSBRIEF van de wijkgemeente Grote Kerk.** Predikant: Vacant.

Afkondigingen voor zondag: H.van der Heijden, Beukmolen 2, 3146 CE Maassluis, telefoon 0105920360 of [scribaGKMaassluis@gmail.com](mailto:scribaGKMaassluis@gmail.com). vóór zat.middag 12.00

Kopij Kerkwijzer: [redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl](mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl) vóór maandag 12.00

Kopij Zondagsbrief : [redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl](mailto:redactiegrootekerk@pknmaassluis.nl) vóór vrijdag 12.00

CD's kerkdiensten bij P.Bouterse, Touwbaan 68, 3142 BV Maassluis, telefoon 5923417, email [p.bouterse@caiway.nl](mailto:p.bouterse@caiway.nl)

### **Zondag 21 februari**

Hartelijk welkom bij de diensten van deze zondag. De aangegeven liederen zijn uit de bundel "Weerklank" Wij hopen dat u zich bij ons thuis zult voelen.

### **Bij de diensten.**

Vandaag gaat in de ochtenddienst ds. J.W.J. Guis uit Poeldijk voor. In de avonddienst hoopt ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein voor te gaan.

*Gezegende diensten toegewenst.*

Ook deze diensten worden live via YouTube uitgezonden op: <https://www.youtube.com/c/ProtestantseGemeenteMaassluis>

### **Zieken**

Met betrekking tot de overige (ernstig) zieken in ons midden zijn er op het moment van schrijven, voor zover bekend, geen wezenlijke veranderingen in hun situatie te melden.

Laten wij ons verbonden weten met hen in geloof, hoop en liefde. We bevelen allen van harte in uw voorbede aan.

### **Overleden.**

In de vroege ochtend van zondag 14 februari is, op 90-jarige leeftijd, overleden dhr. Anton van Baalen.

Hij woonde het laatst: Nobeldreef 61, maar verbleef, na korte tijd te zijn opgenomen in het Sint Franciscus Gasthuis, sinds twee weken in revalidatiecentrum Pniël in Rotterdam waar hij is overleden.

Sinds 4 juni 2006 was hij weduwnaar van zijn vrouw Janny, die hij heel erg miste.

Zo getuigt ook de aanhef op zijn rouwkaart: "... en we gaan met Gods wil naar moeder Janny".

Samen droegen zij Israël een warm hart toe. Hun verbondenheid met Israël kwam ook tot uiting als leden van het Holland Koor dat houdt van Israël en zingt voor de God van Israël. Hiermee brachten zij ook verschillende keren een bezoek aan Israël.

Een aantal jaren geleden kreeg hij kennis aan een vriendin in Bergambacht waar hij, ondanks zijn hoge leeftijd, nog zeer regelmatig zelfstandig met de auto naar toe reed.

Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd wat broos was, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht.

De afscheidsdienst is gehouden afgelopen zaterdag 20 februari waarna bijzetting in het familiegraf in 's-Gravenzande heeft plaats gehad.

### **Bloemengroet.**

De bloemen van 14 februari werden als groet en bemoediging van de gemeente gebracht naar Nelleke Borsboom en naar mevrouw Kooy,

### **Diaconiecollecte**

De diaconiecollecte is vandaag bestemd voor Noodhulp & Rampenpreventie in Ethiopië.

In het zuidoosten van Ethiopië valt door klimaatverandering steeds minder regen. Daardoor mislukken oogsten vaker.

Kerk in Actie zette met onder andere de Ethiopische kerk in acht dorpen een succesvolle proef op, zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn mensen minder afhankelijk van de oogst. Zie voor meer informatie [www.kerkinactie.nl](http://www.kerkinactie.nl). Van harte aanbevolen.

### **Houd Moed!**

Voor allen die in lijden  
in nood of moeite zijn:  
GOD wil u helpen strijden,  
verlichten al uw pijn.

Hij zoekt u in uw zorgen  
wil dat u Hem vertrouwt;  
bij Hem bent u geborgen,  
omdat Hij van u houdt.

Zijn liefde kent geen grenzen,  
Hij troost u met Zijn Woord;  
Hij hoort uw hartewensen -  
Houd moed! Hij helpt u voort!

## In memoriam

*Pieter Solleveld* 1937- 2021

In de leeftijd van 83 is overleden Pieter Solleveld. Hij woonde Wagnerstraat 6.

De kinderen verwoorden dankbaar het leven van hun vader, en hun moeder. Laatstgenoemde overleed in 2018. Het viel hem zwaar te leven zonder haar met wie hij zoveel mooie jaren had gedeeld. Te meer daar zijn gezondheid veel te wensen overliet.

Ik bezocht hem eind 2020 in zijn "thuis", waar ze zoveel goede momenten hadden gekend met elkaar en met kinderen en kleinkinderen.

Het was niet zozeer de klacht maar de druk van het "overgeschoten" leven, dat hem roerde. Toen lazen we Psalm 146. Een lied, dat we centraal hebben gesteld in de dienst van Woord en gebed op woensdag 17 februari 2021 in de Grote Kerk van Maassluis. Met een enkel Woord van God en een gebed waarin je de dingen van leven deelt raakt soms de aarde de hemel. En het geeft gelijk ook weer een handvat om in de afscheidsdienst te delen met zijn nageslacht.

Ik heb hen leren kennen via de belijdeniscatechisatie en het doen van openbare geloofsbelijdenis in 2005. Je leert daar iets van het leven zoals het was gegaan en van de verwachting die het leven nog zou mogen kennen. Wat er in het hart leeft, dat weten we wel enigszins. Dat is lang niet genoeg om van te kunnen eten. Maar wat groeit op de akker van de genade dat is levenskost voor het leven hier en nu. Ja genoeg voor tijd en eeuwigheid. Zo denken we terug aan Gods liefde en trouw over een menskind.

Na de begrafenis op de Algemene Begraafplaats van Maassluis namen we afscheid van kinderen en kleinkinderen met een groet en een zegen. Zij zullen het nodig hebben, zoals wij allen. Dat Gods liefde eeuwig duurt.

*Ds. J. van Belzen.*

### Collecten Grote Kerk

7 februari	14 februari
Diaconie, Ethiopië: € 32,15	Diaconie, alg. middelen: € 84,05
Kerk: € 74,00	Kerk: € 119,05
Kerk, uitgang: € 36,00	Kerk, uitgang: € 81,80

### Diensten zondag 28 februari

Volgende week zondag, 28 februari, zou onze oud-wijkpredikant ds. J.F. Tanghé in beide diensten voorgaan. In verband met de Corona beperkingen heeft ds. Tanghé zich echter genoodzaakt gezien deze preekbeurten terug te geven.

In de morgendienst van zondag 28 februari zal nu voorgaan ds. J. Ouwendijk uit Alphen a/d. Rijn en in de avonddienst hoopt ds. Van Harten uit Scheveningen voor te gaan,

Diaconiecollecte: Oikocredit

---

**Orde van dienst** voor de morgendienst op zondag 21 februari.

Voorganger ds. Guis uit Poeldijk, organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 92 vers 1

Psalm 92 vers 3

Psalm 51 vers 5

Gezang 149 vers 1 en 2

Psalm 89 vers 17 en 18

Gezang 420 vers 1 en 2

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezing: Johannes 8 vers 12-29

**Orde van dienst** voor de avonddienst op zondag 21 februari.

Voorganger is ds. van Dis uit Nieuwegein, organist is Jaap Kroonenburg.

Psalm 40 vers 1

Psalm 40 vers 7

Psalm 70 vers 1 en 2

Gezang 156 vers 4 en 6

Gezang 149 vers 1

Als amen op de zegen: Gezang 477 vers 3

Schriftlezing: Mattheüs 26 vers 1-16

QR- code voor de collecten

