



40
dagen
inspiratie



Op weg naar het kruis

Op weg naar het kruis
Bad Hij: laat deze beker
Aan mij voorbij gaan
O God, verlaat mij niet
Erbarm U over mij

Op weg naar het kruis
Was Hij alleen
Zelfs zijn discipelen
Vielen in slaap
En stonden Hem niet bij

Op weg naar het kruis
Werd Hij bespot en bespuugd
Geslagen en geselsd
Kreeg Hij een doornen kroon
Op zijn hoofd gezet



Op weg naar het kruis
Moest hijzelf
Zijn kruis dragen
Zonder te klagen
Zonder wroeging of haat

Op weg naar het kruis
Moest Hij lijden
Omdat wij bevrijd
Zouden zijn van
Onze zonden.

Gerry den Ouden

PKNMAASSLUIS.NL/40DAGEN

