

WeekUp 26 maart 2023 9.00 uur in de Grote Kerk
ds. Bettelies Westerbeek Muziek: De Samenspeelgroep

Openingslied: Bouw uw Koninkrijk (HH 669) (Staande)

1. Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw,
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U

Refrein:
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

2. Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin.
Gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij,
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

3. Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht
Uw ongekeerde pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

Refrein 2x

Welkom (Voorganger)

De kaarsen worden aangestoken. Moment van stilte voor persoonlijke bezinning.

Doven van de 5e veertigdagenkaars

Kind: *In de akker valt het graan daar ontkiemt nieuw leven. Durf jij dapper door te gaan, zonder op te geven?*

Allen: *Veertig dagen onderweg om als Hij te kijken om te leren wat Hij doet en op Hem te lijken.*

Project lied: Wie zeg jij dat Ik ben?

1. Wie zeg jij dat Ik ben,
Een mens, een profeet,
Timmerman of Koning,
Die echte vrede geeft?

2. Wie zeg jij dat Ik ben,
Als Ik de stad in rijd,
Zittend op een ezel,
Hosanna klinkt het blij!

[bridge]
Veertig dagen vragen,
Veertig dagen zoeken,
Veertig dagen kijken,
Op wie zou Jezus lijken?

[refrein]
U bent de levende Heer,
Sterker dan de wind,
Vergeeft onze zonden
En roept ieder kind.
Het levende brood,
Genoeg voor iedereen,
U blijft met ons meegaan,
Staat altijd om ons heen.

Openingsgebed (Voorganger)
Woord van trouw (Voorganger)

Zingen: Breng ons samen
(HH 391)

1. U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Bridge:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

3. U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Gebed bij de opening van de schriften (voorganger)

Moment met de kinderen (KND)

Kinderlied: Van top tot teen (Marcel & Lydia Zimmer)

Refrein: God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Refrein: God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Refrein

1. Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

2. Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen!

Schriftlezing: 1 Korintiërs 12 vers 14-26 (BIGT) (Lector)

Alle delen van het lichaam zijn nodig

14. Een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit veel verschillende delen.

15. Stel dat de voet zegt: 'Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen hand.' Dat kan de voet wel zeggen, maar een voet hoort toch echt bij het lichaam! 16. Of stel dat het oor zegt: 'Jammer, ik hoor niet bij het lichaam, want ik ben geen oog.' Dat kan het oor wel zeggen, maar een oor hoort toch echt bij het lichaam!

17. Als het hele lichaam alleen maar uit ogen bestond, dan zouden we niet kunnen horen. En als het hele lichaam alleen maar uit oren bestond, dan zouden we niet kunnen ruiken. 18. God heeft elk deel van het lichaam een eigen taak gegeven. Precies zoals hij dat wilde.

Alle delen van het lichaam zijn belangrijk

19-20. Een lichaam bestaat dus uit veel delen, en al die delen zijn verschillend. Want als ze allemaal hetzelfde waren, zouden ze nooit met elkaar één lichaam kunnen vormen.

21. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig.' En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: 'Ik heb je niet nodig.' 22. Nee, natuurlijk niet! Sommige delen van het lichaam lijken minder belangrijk, maar we hebben ze toch echt nodig.

23. Ons lichaam heeft ook delen waarvoor we ons schamen, en delen waarmee we onze behoefte doen. Maar juist voor die delen zorgen we extra goed, en we bedekken ze zorgvuldig met kleding. 24. De delen van het lichaam waar we trots op zijn, hebben die extra zorg niet nodig.

We zorgen dus extra goed voor die delen van ons lichaam die dat nodig hebben. God heeft dat zo gewild, toen hij de mens maakte. 25. Want hij wil niet dat het ene deel van het lichaam zichzelf belangrijker vindt dan het andere deel. Nee, alle delen van het lichaam moeten met elkaar verbonden zijn. 26. Als één deel van het lichaam pijn heeft, voelen alle andere delen die pijn ook. En als één deel van het lichaam extra goed verzorgd wordt, genieten alle andere delen daar ook van.

Zingen: Ik stel mijn vertrouwen (Opw 42)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Verkondiging & Verwerking (Voorganger)

Intermezzo (luisterlied) : Broken Vessels / Amazing Graze (Hillsong)

VERSE 1:

All these pieces
Broken and scattered
In mercy gathered
Mended and whole
Empty handed
But not forsaken
I've been set free
I've been set free

PRE-CHORUS:

Amazing grace
How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost
But now I am found
Was blind but now I see

CHORUS:

Oh I can see You now
Oh I can see the love in Your eyes
Laying Yourself down
Raising up the broken to life

VERSE 2:

You take our failure
You take our weakness
You set Your treasure
In jars of clay

BRIDGE:

Take my heart
Take my soul
Take my mind and I will
Give my thoughts

Take my breath
Take my dreams and I will
Lift my eyes
Lift my faith

So take this heart Lord
I'll be Your vessel
The world to see Your life in me

Give my all
Give my life to follow You
Take my hands

Lift my voice and worship You

*Korte samenvatting van het slot:
Neem mijn hart, mijn ziel, mijn
gedachten en ik zal U alles
geven.*

*Neem mijn handen, mijn adem,
mijn dromen en ik zal mijn
ogen, mijn geloof en mijn stem
aan U geven en U aanbidden.*

Zingen: Maak ons hart onrustig (HH 282)

1. Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

2. Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

3. Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

4. Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.

(In Memoriam indien van toepassing)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed (Interactieve vorm door voorganger)

Zingen: Onze Vader (Opwekking 436)

1. Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.

Refrein:
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in alle eeuwigheid.

2. Onze Vader in de hemel,
geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons
iets schuldig zijn.
Refrein

Brug:
En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.
Refrein

Amen. Amen

Collecte: Geloven in Moerwijk (<https://www.geloveninmoerwijk.nl/>)

Slotlied: Een grote familie (Trinity) (Kinderen treden op met de in KND zelfgemaakte instrumenten)

1. Ik ben geboren in een gezin,
dat is m'n plek, hier is m'n huis.
Van de wieg tot aan het graf, hoor ik erbij,
zijn zij m'n thuis.
En tja, je kiest elkaar niet uit,
je moet het samen zien te doen .
Dus sla die handen in elkaar
en geef mekaar een dikke zoen

2. Er zijn heus van die momenten
da'k alleen zou willen zijn. T
och gaat er niks boven een tafel
met de mensen van wie ik hou.
Ze steunen mij door dik en dun
en hun liefde maakt me vrij.
Om te worden wie ik diep van binnen
echt zou willen zijn
Refrein

Refrein:

Want we zijn een Grote familie - zing –
whoooooo. Om elkaar te plagen, maar ook te
dienen - whooo Wat er ook gebeurt, we blijven
zingen - who-o Dwars door de nare en blij
dingen - whooooo

3. Als jij nou geen familie hebt
- of ze zijn veel te ver weg .
Schuif dan maar aan want aan de tafel
is er altijd nog wel plek.
Hier is een schouder om op te huilen
en een bedje op de bank.
Maar als je gaat zeuren plakken we je
net zo goed ACHTER HET BEHANG!
Refrein

Wegzending & Zegen

De Samenspeelgroep speelt na afloop.

Daarnaast bent u van harte welkom in De Schans om te komen genieten van een pannenkoek.