

Nieuws over het beroepingswerk

Wie het door Adri van Vliet geschreven boek "De Stichter van Maassluis Johannes Fenacolius" heeft gelezen, komt daarin, naast een uiterst boeiend verslag over het leven en werk van Ds. Johannes Fenacolius en de kerkelijke gemeente Maassluis, ook een aantal interessante passages tegen over het beroepingswerk in de classis Delft en Delfland aan het begin van de 17^e eeuw. Te lezen valt onder meer hoe Ds. Fenacolius uit de gemeente 't Woudt, binnen twee maanden na het vertrek van zijn voorganger, op 2 november 1608 zijn eerste dienst als nieuwe predikant van de kerk van Maassluis kon houden.

De huidige beroepingscommissie is weliswaar voortvarend van start gegaan, maar heeft die snelheid niet kunnen evenaren. Dit ondanks het feit dat wij van de modernste technieken gebruik kunnen maken en voor het "horen" niet afhankelijk zijn van trekschuit, paard en (benen)wagen of een beurtschip.

Wat hebben we de laatste maanden gedaan? We hebben alle door de gemeente, de dienstenorganisatie en op andere wijze voorgedragen kandidaten zorgvuldig beoordeeld en gewogen. Een aantal daarvan is om diverse redenen (nog) niet beroepbaar, bijvoorbeeld omdat de voorgeschreven termijn van vier jaar in de huidige gemeente er nog niet opzit. Bij een aantal kandidaten hebben we, direct of indirect, gepolst of er belangstelling bestaat voor een eventueel beroep. De kandidaten die we persoonlijk hebben benaderd, gaven aan vereerd te zijn met de belangstelling, maar lieten ons ook weten nog niet toe te zijn aan een nieuwe gemeente. Als reden wordt regelmatig genoemd dat men door corona nauwelijks tijd heeft gekregen de huidige gemeente goed te leren kennen en dat men nu pas haar of zijn draai begint te vinden. Uiteraard waarderen en respecteren we dat.

Beroepingscommissie

We zitten nog midden in dit proces en gaan van een aantal kandidaten nog een dienst bekijken of beluisteren. Van de dienstenorganisatie PKN hebben we op aanvraag een tweede lijst met mogelijke kandidaten gekregen. Ook daarmee gaan we aan de slag, evenals met de kandidaten die u hopelijk bij ons blijft aandragen. U kunt zich daarbij laten leiden door de profielschets die is opgesteld voor de predikant. Die is te vinden op www.pknmaassluis.nl onder de button: "Vacature: predikant".

Voor iedereen die zich afvraagt waarom we dit stukje beginnen met een verhaal van ruim vierhonderd jaar geleden: Ds. Fenacolius was eigenlijk tweede keus. Hij was 31 jaar toen hij naar Maassluis kwam en is hier tot zijn dood in 1645 gebleven. De betekenis van zijn leven en werk is dusdanig groot dat hij wordt beschouwd als De Stichter van Maassluis.

Met die wetenschap in het achterhoofd slagen wij er hopelijk in om op niet al te lange termijn een kandidaat te vinden die bereid is om de bestaande vacature van predikant van de wijkgemeenten iona en Koningshof op eigentijdse wijze vorm en inhoud te geven.

De Beroepingscommissie.

PS: U kunt ons bereiken op het emailadres:

Beroepingscommissie@pknmaassluis.nl

Richt uw mail aan Aat Benard, secretaris Beroepingscommissie.