

Handelingen – het werk gaat door.

1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen, 2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. 3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.

Lucas, de schrijver van het evangelie. Hij stopt niet met schrijven nadat hij in zijn evangelie de hemelvaart van Jezus had beschreven. Het werk gaat door. 'Zij aanbaden Hem en gingen terug naar Jeruzalem' om daar te wachten op het moment dat de Heilige Geest naar deze aarde kwam. Ook voor Lucas gaat het door, het stopt niet bij de hemelvaart van Jezus. Zo moeten we dit bijbelboek Handelingen dan ook lezen. Gods werk gaat door. De opdracht die ook hem, Lucas, was gegeven was het door Jezus verworven heil uit te dragen naar alle volken over de hele wereld te beginnen in Jeruzalem en vandaar uit verder. Het is nu tijd om aan de slag te gaan en invulling te geven aan deze opdracht. En zo is Jezus vertrokken, zo heeft Hij de discipelen achtergelaten. Hij gaat naar Zijn Vader en doet daar andere dingen. Zij moesten wachten in Jeruzalem tot zij de Heilige Geest (Kracht uit de hoogte) zouden hebben ontvangen om aan de slag te kunnen met hun opdracht.

Lucas wil het evangelie dat hij heeft geschreven en dit nieuwe boek kennelijk als één geheel zien. Daar waar het evangelieboek was gestopt, pakt hij de draad weer op met het laatste dat hij al beschreven had in het evangelie. Hoe Jezus begonnen was met Zijn werk en hoe Hij de discipelen daarna achterliet en welke opdracht daarbij hoorde.

Hemelvaartsdag is vaak een vakantiedag. Eigenlijk is dit niet het goede moment van 'rust' maar juist voor actie! Jezus geeft niet alleen de discipelen de opdracht het evangelie te verspreiden maar ook ons. Hij geeft ook ons de opdracht om door te gaan met Zijn werk met gebruik van de ons gegeven gaven, Hij zelf zet Zijn werk voort aan de rechterhand van God. De deur naar de hemel ging weer open.

Veertig dagen lang heeft Jezus Zich nog geopenbaard aan Zijn volgelingen. Het moest doordringen dat het Koninkrijk van God doorgaat maar dan wel op Zijn manier. Jezus, Hij zou weggaan, een nieuwe periode breekt aan. Het was niet meer de taak van Jezus om zich te laten zien en horen, maar om te zorgen dat het evangelie verder de wereld in ging. Zijn opdracht moeten wij dan ook uitvoeren. Ook daarvoor hebben wij de Heilige Geest ontvangen, om verder te gaan waar zij, die ons Zijn voorgedaan zijn gebleven. We moeten uitdelen van de overvloed die we krijgen, uitdelen, niet uitrusten. Handelingen is dan ook het boek dat laat zien dat Gods plan nog steeds doorgaat. Wat doen wij met onze opdracht? We hebben de Geest ontvangen, wat doen we er mee? Handelen we of zijn we in ruste

Gerrit van den Dool